

# WELZIJN - WELDRA 'KIJK - UIT'

BELGIE-BELGIQUE

P.B.

3510 Kermt

12/2693

"Dromen worden waar als je maar  
iets doet,  
maar doe het samen, hand in hand  
en leg vooral je ♥ erin.

V.Z.W

WELZIJN

AFGIFTE KANTOOR: 3510 Kermt

Erkenningsnr: P602758

Driemaandelijks tijdschrift 1 mei 2022

Verantwoordelijke uitgever: Rik Coninckx  
Hasseltse Dreef 142 bus 1.01 - 3512 Stevoort

We zeggen 'in mei legt ieder vogeltje een ei', gelukkig! Nu moeten we ook zeggen 'in mei maaien we niet'. Ja, zo is het. Maar er is ook de brute werkelijkheid: de oorlog. We praten er zoveel over, wellicht omdat hij zo dichtbij is; soms lijkt het of we de andere hedendaagse oorlogen vergeten...

## **Toch ook dit!**

Het zijn harde tijden of, ...hoe moeten we het benoemen. Tijden waaraan we niet gedacht hebben, tijden waarvan we dachten dat ze uit deze wereld waren (alhoewel ze nog dagelijks plaats vonden en vinden... maar zoals we dat zeggen 'ver van ons bed'). We weten ondertussen waar Oekraïne ligt en we hebben hen in ons hart gesloten. Gelukkig!

Maar (helaas) ook dit bestaat: in die dagen, op 12 dagen tijd, meldden zich bij ons drie mensen die tevergeefs onderdak zochten:

Een moeder met 2 kinderen die uit haar huis moest omdat 'hij' het verkocht had; ze kon nergens een huis vinden want 'haar inkomen was te klein' en ze zou weleens de huur niet kunnen betalen... bij een ocmw, privé-markt, of andere instantie, bleek geen hulp mogelijk te zijn.

Een alleenstaande man, die een leegstaande woning kende, doch het ocmw kon niets voor hem doen...

Een bekommerde studente (22 jaar) die absoluut een huis, een onderkomen zocht voor haar vriendin met 2 kinderen. Nergens vond ze gehoor. Zelfs het betrokken ocmw, dat ze contacteerde, was brutaal, had geen tijd om te luisteren; misschien werden haar kinderen wel geplaatst.

En wij, helaas,..... stonden met machteloze handen en met veel pijn!

Met de solidariteit voor de Oekraïners, kunnen we toch niet anders dan denken 'arme politiciers', kunnen jullie ècht niet wat zinniger

werken en het woningprobleem oplossen...soms lijkt het probleem 'geld', 'klimaat' een uitvlucht te zijn.....! Harder werken, meer gemotiveerd 'werken' lijkt precies, soms' ook een oplossing te zijn...!

## **LICHT TE ZIJN**

Weet u het nog, schreef Vera Nelen ( in 'Tussendoor' februari 2022), 2021 begon met een indrukwekkend gedicht van Amand Coman, door haar op schitterende wijze voorgedragen bij het aantreden van Joe Biden als nieuwe president.

**Er is altijd licht**

**Als je maar de moed hebt om licht te zien**

**Als je maar de moed hebt om het licht te zijn.**

Het gedicht raakte mensen wereldwijd. In zoveel talen werd de tekst vertaald en op slag was deze jonge Afro-Amerikaanse vrouw iemand die ons over alle verschillen heen tot een diep besef bracht van waar het in het leven op aankomt.

Ieder mens draagt een eigen licht in zich. Ieder mens is in staat om een ander een lichtstraal te geven. In ieders hart leeft een hunker naar lichten niemand verlangt om in duisternis te leven. Maar er is moed nodig om niet te verglijden in twijfel aan jezelf, twijfel of de ander jouw licht wel waardeert, twijfel of in deze wereld de duistere krachten toch niet de bovenhand zullen halen. Er gebeurt zoveel dat ons in somberheid stemt omtrent de stevigheid van eigen vitale krachten, omtrent de eerlijkheid van medemensen, omtrent de geopolitieke balans die ontspoot.

Wie in dit licht durft te gaan staan, bevrijdt niet alleen zichzelf, maar tegelijk heel de wereld. De dood van Desmond Totu herinnert ons aan een tijdperk waarin het licht, uitgestraald door één persoon, de geschiedenis een nieuwe wending kan geven.

Wij zijn niet van zijn formaat, maar we zijn toch evenzeer geroepen om hoop, levensmoed, levensvreugde op te graven in onszelf en daarmee licht te scheppen in de duisternis. Daarmee begint alles. Hopelijk kunnen wij in ons eigen licht gaan staan en de kracht vinden om anderen te steunen in hun poging om het licht aan te steken in hun leven. (naar Vera Nelen)

## **President doet prachtig gebaar naar meisje met Down dat gepest wordt op school**

© Reuters

De president van Noord-Macedonië heeft op erg mooie wijze duidelijk gemaakt dat pesten niet aanvaardbaar is. Toen hij hoorde dat een elfjarig meisje met het syndroom van Down gepest werd, bracht hij haar te voet naar school.

In een persbericht meldt het kabinet van de president dat Stevo Pendarovski de ouders van het meisje bezocht heeft en lang met hen gepraat heeft over de uitdaging waarvoor het meisje met Down, de elfjarige Embla, en haar gezin staan.

“Hij zei dat het gedrag van mensen die kinderrechten in gevaar brengen onaanvaardbaar is, en al zeker als het gaat om kinderen die een atypische ontwikkeling hebben”, staat er nog in. “Kinderen moeten niet alleen de rechten hebben die ze verdienen, maar ze moeten zich ook evenwaardig en welkom voelen op de schoolbanken en op de speelplaats. Het is onze verplichting als land en als individuen om daaraan te werken. En het cruciale element is empathie.”

Daarom bracht de president het meisje te voet naar school. “We zijn allemaal gelijk”, zegt hij in een video van het gebeuren. “Ik ben naar hier gekomen om haar te steunen en om het besef te doen groeien dat inclusie een basisprincipe is.”

# **KERMT (Hasselt)**

**Ten Hove 10b - 3510 Kermt**

**Zaterdag 28 mei 2022**

**8u tot 15u**

# **ROMMELMARKT**

niet vooraf inschrijven - standprijs 1€ per m

**INFO: 011/250970 - 0499/708094**

**vzwwelzijn@gmail.com**

**WEBSITE: [www.vzwwelzijn.be](http://www.vzwwelzijn.be)**

# -GETUIGENIS

Hallo, dit ben ik.

Ik heb van kindsbeen af niets anders dan problemen gekend.

Zeer jong heb ik mijn moeder verloren en belandde ik in een weeshuis. Mijn vader hertrouwde en kwam mij terughalen maar ik werd er zwaar mishandeld.

Ik ben jong getrouwd met de vader van mijn drie kinderen. Maar hij liet ons in de steek toen mijn jongste dochter 2,5 jaar was. Toen ben ik echt in de problemen beland en in schuldbemiddeling terecht gekomen. Het opvoeden van drie kinderen als alleenstaande was heel moeilijk. De vader keek niet meer naar hen om. Ik wist niet meer wat er gebeurde. Mijn zoon geraakte aan de drugs. Dat was een nachtmerrie.

Ik voelde me toen helemaal alleen. Leerde een andere man kennen, maar die wou me alleen maar om zijn papieren in orde te maken. De derde man was van Indische afkomst. Ik trouwde met hem in de hoop het beter te hebben. Maar hij vluchtte weg en liet me achter met een hoop schulden, die ik nou nog altijd moet afbetalen.

Ik heb het soms nog heel moeilijk. Mijn zoon zit nu in de gevangenis. Hij heeft me veel pijn en verdriet gedaan. Maar toch blijf ik hem bezoeken, want hij blijft mijn zoon.

Mijn kleinkinderen bezorgen me gelukkig veel vreugde. Dat houdt me recht. Ik ben blij dat ik regelmatig voedselpakketten krijg en soms ook kleren. Dat helpt me om de eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig zijn er nu enkele mensen die ik kan vertrouwen en waar ik terecht kan voor een bemoedigende babbel. Dat geeft me moed en wat rust. Zo probeer ik verder te doen. (N.P.)

## **‘Non-beleid’**

‘Vandaag zwijgt de Vlaamse regering over armoede’, zegt Anne Van Lancker, voorzitter van Decenniumdoelen. Het probleem komt nauwelijks aan bod in de Vlaamse regeer- en beleidsverklaringen, legt ze uit, en de armoededoelstellingen zijn ‘geruisloos’ verdwenen. Daardoor handelt de Vlaamse regering niet langer op basis van meetbare objectieven.

‘Dit non-beleid resulteert in het opwerpen van belemmeringen en hindernissen voor zowel mensen als organisaties, en in het culpabiliseren van mensen in moeilijkheden’, aldus Van Lancker. Federale maatregelen zoals de verhoging van de minimumuitkeringen en de minimumlonen juicht ze toe, ‘maar ook daar is nog veel werk aan de winkel’.

## **Armoedecijfers**

Zo’n 10 procent van de Vlaamse bevolking leeft onder de armoedegrens, sinds 2007 kwam daar amper verandering in. De kinderarmoede daarentegen is wel gestegen sinds 2009, volgens Kind & Gezin.

Er zijn wel andere cijfers die iets vertellen over de armoede in Vlaanderen. Sinds 2015 is het aantal leefloners gestaag aan het stijgen tot de huidige piek van ongeveer 60.000 in Vlaanderen en 210.000 leefloongerechtigden in heel België. Het aantal mensen dat aanklopt bij de Voedselbanken is ook al jaren aanhoudend aan het stijgen, van iets meer dan 100.000 in 2005 tot meer dan 175.000 in 2020, de meest recente cijfers. Die aanhoudende stijging van het aantal leefloners en de cijfers van de Voedselbanken wijzen volgens het rapport op ‘een gebrek aan doortastend en degelijk beleid’.

Andere verontrustende indicatoren zijn de stijging van het aantal gezinnen waar niemand werkt en de langdurige werkloosheid. Ook de wachtlijst voor sociale woningen is in een jaar tijd aangegroeid met 15.000 kandidaat-huurders.

# **ROMMELMARKT KERMT Ten Hove(straat) 10b ZATERDAG 28 MEI 8u-15u**

**Iedereen kan stand opbouwen vanaf 7u  
auto kan op stand blijven,  
maar maakt dan deel uit van de stand,  
niet vooraf inschrijven, 1€ per 1m, standen aangewezen  
volgens aankomst, inkom bezoekers 1€  
150 standhouders verwacht**

**Info: 011250970 of 0499707094**

---

## **Contactgegevens**

Rik Coninckx, Hasseltse Dreef 142 bus 1.01 3512 Stevoort  
GSM 0499 70 80 94

Denise Nickmans, de Stockheimlaan 39/1 3510 Kermt  
011/25 09 70

Raepers Cindy, Diestersteenwg 110/5 3510 Kermt  
0499/43 34 02

Willy Vos, Molenstraat 53 3510 Kermt  
0497/94 77 69

Rekeningnummer BE48 9790 0371 7327 vzw welzijn 3512 Stevoort  
vzwwelzijn@gmail.com